

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın ardından . . .

Demokratik- Mesleki Kitle Örgütleri her yıl neden mesleki- bilimsel kurultaylar yapar? Hele bu kurultay iki yılda bir yapılan genel kurullar arifesinde gerçekleştiriliyor ise daha bir önem arz etmez mi? Elbette ki daha bir anlamlıdır, Çünkü bu kurultaylar;

- JMO'nun bütün şubelerinin temsiliyetinin sağlandığı, en geniş üye katılımının söz konusu olduğu, iki yıllık çalışmaların finalinin yaşandığı günlerdir.
- Üyelerimizin süzülmuş mesleki- bilimsel birikimlerinin sunumlarının gerçekleştirildiği, geliştirildiği platformlardır.
- Jeoloji biliminin ve jeoloji mühendisliğinin sorunlarının tartışıldığı, çözüm önerilerinin geliştirildiği ve kamuoyuna mal edildiği önemli günlerdir.
- Meslek alanlarımızda yaşanan, ülkemiz çıkarlarını etkileyen politikalara ilişkin gerçeklerin kurultay platformuna taşındığı, oturumlarla tartışıldığı, ülke ve halkımızın çıkarları doğrultusunda çözümlerin üretildiği ve kamuoyuna aktarıldığı ortamlardır.

Kurultayların önemine ilişkin tespitler daha da çoğaltılabilir, çoğaltılmalı da.

Bu perspektifle kurultaya bakıldığında sonuç büyük bir hayal kırıklığı. Kurultayda doğal kaynaklarımız üzerinde sürdürülen talan ve yağmaya dayanan sömürge politikaları kurultay platformuna taşınamamış, teşhir edilememiş, tartışılmamış, uygulamadaki sömürge madenciliğinin yerine ülke çıkarları doğrultusunda halkçı çözümler geliştirilememiştir. Yerine, "sürdürülebilirlik" kavramı ikame edilerek, kurultayın ana teması haline getirilmiş, böylece ülke gerçeklerinden uzaklaşmıştır.

"Sürdürülebilirlik" kavramı önemlidir. Üzerinde kafa yorulacak konu. Bizim gibi sömürgeleştirilmiş, sömürge, yarı- sömürge ülke statüsüne alınmış ülkelerde "sürdürülebilirlikten" neyi anlamak lazım?

Bunun için "yeryüzünün efendileri" tarafından yine sömürge, yarı- sömürge ülkelere dayatılan "sürdü-

rülebilir kalkınma" ile konuyu açmaya başlayalım; "sürdürülebilir kalkınma" ile ne yapılmak isteniyor?

Emperyalizmle kurulmuş ilişkilerden çıkar sağlayan, sömürgeci-emperyalist güçlerin doğal müttefiki olan komprador burjuvazinin büyümesi, palazlanması sağlanıyor. Yani "büyüme" var, "gelişme" var, ama kalkınma yok. Bu durumda kalkınmanın olmadığı bir ekonomide "sürdürülebilir kalkınmadan" bahsetmek gerçeğin kendisi değildir, kafaları bulandıran bir ideolojik manipülasyondur. O zaman bu kavram neden zihinlere yerleştiriliyor ya da neden ısrarla zihinlerde kalıcılaştırılmak isteniyor?

Önce kısaca kalkınmayı tanımlayalım; İktisat biliminde kalkınma, ülke kaynaklarının kamusal anlayışla, planlamaya dayalı olarak değerlendirilmesi, üretim ekonomisi temel alınarak üretilen tüm değerlerin adaleti, eşitlikçi bir anlayışla dağıtılmasıdır.

"Planlı ekonomi devri kapanmıştır" yalanıyla, 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar kararlarıyla bizim gibi sömürge, yarı-sömürge ülkelere dayatılmış olan neoliberal serbest piyasa programlarıyla kalkınmadan söz edilemez. Bu programlarda Oligarşik zenginlik vardır, kutuplaşma vardır. Küçük bir azınlık büyür, gelişir ve **bu süreç ilerledikçe de insana doğaya verilen zarar sürekli derinleşir**. Bu durumda kalkınmanın başına sürdürülebilir kelimesi kondurulsa da kalkınıyor olunmaz.

Ülke yurtseverlerine düşen görev; bu ideolojik yalanı, kafa bulandırmayı teşhir etmek, bu ideolojik kafa bulandırmaya karşı antiemperyalist bilinci yükseltmek olmalıdır. Kurultayımız da bu bilincin yükseltildiği platform olarak planlanmalıydı.

Ülke halkı, ülke "aydınları" bu gidişata, bu ideolojik manipülasyonlara nasıl adapte edilir? İdeolojik yabancılaştırma ile. Yabancılaştırma insanın **kendisi olmamasıdır**. Batılılar, dünyayı sömürgeleştirirken, asıl sömürgeleştirmeyi insanların bilincinde oluştururlar. Ülkenin eğitimden geçmiş diplomatı kesimi bu ide-

olojik yabancılaşmanın enstrümanları duruma getirilir, sömürgecilerin ve emperyalistlerin ideolojik taşeronluğu görevi böylece tamamlanmış olur. Emperyalizm tarafından aldatılmış bu “okumuş”, “aydın” kesim, kitleleri kandırma misyonuna koşulur.

Kalkınmadan yana olan yurtseverlere düşen yakıcı bir görev; görevlendirilmiş bu kesimin halkı aldatma misyonuna karşı bir duruşu geliştirmek, ideolojik bir anti-sömürgeci bilinci sergilemek olmalıyken, kurultayımızda bunun yaşanmadığını gündeme getirmek ve vurgulamak boşluğa çılgılık atmak olarak mı anlaşılıyor?

Şimdi gelelim 67. Jeoloji Kurultayına damgasını vuran ve kurultayın ana temasını oluşturan “**Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilirlik**” konusuna;

Sömürge, yarı-sömürge ülke statüsündeki ülkemizde; özellikle tarihi, **24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Programı**’yla birlikte başlatılan neo-liberal politikalarla (“Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş”, “Devletin Küçültülmesi-Üretimden Çekilmesi”, “Özelleştirme Programları”, “Dünya Ekonomisine Bağlanma”) ülkemiz ekonomisi ve doğal zenginliklerimiz kurlsız, kayıtsız bir pervasızlıkla çok uluslu tekellerin pazarı haline getirilip sömürülürken ve 1980’lerden beri bu talan, bu yağma, vahşice, kural ve engel tanımadan, hatta yasal güvencelerle yapılırken, böylece doğal kaynaklarımız yok edilirken, bu ahval ve şartlarda “sürdürülebilirlik” gibi ideolojik manipülasyonu doğal kaynaklarımız kavramının başına eklemeyerek bir ana tema oluşturmak ve bunu da kurultayın ana teması haline getirmekle hangi gerçekler açıklanabilir?

Doğal Kaynaklarımız ve Sürdürülebilirlik, ülkemizin gerçekliğini ifade etmez. Doğal Kaynaklarımız üzerinde uygulanan sömürge madenciliğini örter, ormanlarımız, sularımız, tarım alanlarımız üzerindeki, talanı, yağmayı gizler ve **eryüzünün efendilerine** hizmet eder. Bizim gerçekliğimiz, doğal kaynaklarımız üzerindeki emperyalist kısıncı yaşamıdır. Bizlere düşen görev de böylesine kurultaylarımızda doğal kaynaklarımız üzerindeki emperyalizmin kısıncısını sergilemek, anti-emperyalist bilinci geliştirmek ve sömürge madenciliğinin ipliğini pazara çıkarmak olmalıdır.

Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilirlik ana temasıyla yapılan panelde de bir sonuç çıkmamıştır. Bu ana temayla doğal kaynaklarımız üzerinden ülke çıkarlarına dönük gerçekleri açıklamak, panel konusunun doğasına aykırıdır. Böyle de olmuştur. Doğal kaynaklarımız

üzerindeki sömürge politikalarının konuşulamaz, tartışılmaz olması da bu ideolojik çarpıtmanın meşruluğunu sağlamıştır.

Kurultayın “**JEOLOJİ VE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ-ÖNGÖRÜLER**” panelinde de bir sonuç yok, bilinç yükselmesi yok. Konu oldukça önemli ama önemi ortaya çıkarılmamıştır. Konu ülkemizde uygulanan eğitim politikaları kapsamında, orta öğretimde temel bilimlerin zayıflatılmış olması gerçeği değerlendirmeye alınmamış, dolayısıyla yapılan “analizlerden” bir sentez çıkmamıştır.

Temel bilim dallarından birini oluşturan jeolojinin orta eğitim programlarından kaldırılması, temel bilimlerin (matematik, fizik, kimya, biyoloji, jeoloji) yine orta eğitim programlarından zayıflatılması, itibarsızlaştırılması, Üniversitelerin bilim üreten özerk yapılarından yoksun halde olması, YÖK aracılığıyla üniversitelerin siyasi iktidara bağlı bir kurum haline getirilmesi gibi ülke gerçekleri konuşulmadan, tartışılmadan dayatılmış olan mevcut eğitim yapılanması içerisinde JEOLOJİ VE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ’nin geleceğine ilişkin ÖNGÖRÜLER’ de bulunulmaya çalışılması paneli bir senteze götürememiştir.

Nitekim, jeolojinin ve jeoloji mühendisliği bölümlerinin bugünkü içler acısı durumdan kurtarılması, buna ilişkin öngörülerin yapılabilmesi; aklın ve bilimin egemen olduğu, temel bilimlerin orta eğitim müfredatının esasını oluşturduğu eğitim politikalarıyla mümkün olabileceği, YÖK’ ün olmadığı, üniversitelerin bilim üreten özerk kurum kimliğine sahip yapılar haline gelmesiyle mümkün olacaktır.

Ayrıca, panelin 17 Nisan’da yapılıyor olması ve bir anlamda da eğitim politikalarıyla doğrudan ilişkili olmasına rağmen, 17 Nisan 1940’da yasa ile kurulan ve 74. Yıldönümünün kutlandığı KÖY ENSTİTÜLERİ gerçekliğiyle ilişkilendirilememiş olması da ayrı bir hayal kırıklığı...

Bugün jeoloji ve temel bilimlerle ilgili yaşadığımız durum; Köy **Enstitülerini kapatan, yerine İmam Hatip Liselerini koyan siyasi iktidarların** 74 yıldır devam eden eğitim politikalarının sonucudur.

DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN GERÇEK SAHİBİ HAL-KİMİZDIR ana temasının egemen kılındığı ve bilimin asıl bulunması gereken zeminde tartışıldığı kurultaylara doğru...